

Δομή Φιλοξενίας Ασουνόδευτων Ανηλίκων – Έκθεση

Αθήνα, 20.6.2017

Οι αδελφοί ΑΗ και ΒΗ, γεννηθέντες την 1.1.2002 και την 1.1.2003 αντίστοιχα, υπήκοοι Αφγανιστάν, φιλοξενούνται από τις 26.1.2017 στη Δομή Φιλοξενίας Ασουνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα.

Οι αδελφοί μεταφέρθηκαν στη Δομή μας λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της λειτουργίας της και πολύ γρήγορα αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινότητας της Δομής. Και οι δύο νεαροί είναι ενεργοί στην κοινωνική ζωή του ξενώνα και λαμβάνουν μέρος στις δράσεις που πραγματοποιούνται με μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ενταγμένοι στην εκπαιδευτική διαδικασία και καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια στις σχολικές τους υποχρεώσεις. Επιπλέον, παρακολουθούν μαθήματα Αγγλικών και συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Έχουν αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους εργαζόμενους της Δομής και διατηρούν φιλικές σχέσεις με τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους.

Κατά την κοινωνική διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε το διάστημα που φιλοξενούνται οι ανήλικοι στη Δομή, μας ανέφεραν ότι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν λόγω της κοινωνικής και οικονομικής ανασφάλειας που επικρατεί στη χώρα τους ως αποτέλεσμα του Ταλιμπανικού καθεστώτος. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, η σχολική εκπαίδευση στη χώρα τους είναι σχεδόν ανύπαρκτη και δεν παρέχει προοπτικές για το μέλλον. Αντιμετώπιζαν σοβαρούς κινδύνους και απειλή κατά της ζωής τους σε καθημερινή βάση λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας και της δραστηριοποίησης εξτρεμιστικών ομάδων στην περιοχή που έμεναν.

Τα αδέρφια έφυγαν από το Αφγανιστάν με στόχο να εγκατασταθούν σε μια ασφαλή χώρα, όπου θα μπορούσαν να σπουδάσουν και να χτίσουν το μέλλον τους. Οι γονείς τους, αναγνωρίζοντας αυτήν την απαραίτητη για τα παιδιά συνθήκη, επικοινωνήσαν με την αδελφή της μητέρας, που ζει μόνιμα στη Σουηδία, και εκείνη συμφώνησε να πάρει κοντά της τους ανήλικους, με τους οποίους τη συνδέουν ισχυροί συναισθηματικοί και οικογενειακοί δεσμοί. Οι ανήλικοι, από την πλευρά τους, τρέφουν πολύ έντονα συναισθήματα αγάπης και εκτίμησης για εκείνη και ανυπομονούν να ζήσουν κοντά της.

Δεδομένου ότι η θεία τους είναι ο μοναδικός συγγενής που έχουν οι ανήλικοι στην Ευρώπη, είναι κατανοητοί οι λόγοι που η οικογενειακή επανένωση μαζί της είναι μέγιστης σημασίας για αυτούς. Επιπλέον, καθώς βρίσκονται σε μια ευάλωτη ηλικιακή και συναισθηματική κατάσταση, κρίνεται ως βέλτιστο συμφέρον για αυτούς να τεθούν σε περιβάλλον οικογενειακής προστασίας, όπου θα μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια και να λαμβάνουν την αναγκαία στήριξη και φροντίδα.